

NATO opruster Norden til krig

NATO forbereder og opruster de nordiske lande til krig militært som psykologisk. Der lægges pres på Rusland og den kolde krig risikerer at udvikle sig til en virkelig krig - en krig der også kan blive ført med atomvåben. I syd bomber Danmark igen i Irak og Syrien, og regeringen lægger op til højere militærudgifter, nye kampfly og stærkt beskåret velfærd.

Hvad sker der? Hvorfor er det så farligt? Det store flertal ønsker fred, så hvordan styrker vi fredskræfterne, så der kan siges stop? Hvordan samarbejder vi med fredsbevægelsen i andre lande? Og hvor sætter vi bedst ind, hvis Danmark skal gå fra krigspolitik til fredspolitik?

Danmark og de andre nordiske lande deltager igen i krigshandlinger - danske F16 fly bomber i Irak og Syrien. I Syrien uden accept fra landets regering, hvad der betyder, at vi igen deltager i en ulovlig angrebskrig, under påskud af krig mod Islamisk Stat. Danmark deltager i den uendelige 'krig mod terror', der fungerer som et dække over andre krige om kontrol over verden og økonomiske interesser, og i 2016 har denne USA-styrede 'krig mod terror' stået på i 15 år.

Resultatet har været fuldstændigt ødelæggende overalt: Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien er efter krigsindsatsen lande i kaos, hvor millioner af mennesker er fordrevet og på flugt. Terrorister er der kun blevet flere af.

Dansk politik er gennemsyret af oprustning og krigsforberedelser. Begge dele kaldes "nødvendige". Men lad os ikke acceptere det verdensbillede og de planer som NATO og danske politikere har lagt ud for Danmark :

- Køb af nye kampfly for milliarder lægger op til nye angrebskrige
- Militærbudgetterne sættes op, ikke til forsvar, men til trusler og krig
- Krig og krigsforberedelser betales med velfærd, der beskæres drastisk
- Danmark kræver retten til en meget stor del af undergrunden i Arktis
- Danmark planlægger at opruste i Arktis med - flere skibe, satellitter og droner
- Danske tropper bliver en del af NATO's nye baser i de baltiske lande
- Danmark gøres til deltager i NATO's missilskjold vendt mod Rusland
- EU går i tæt parløb med NATO og planlægger militarisering af EU selv

Lovgivningen strammes samtidigt, så vi får mere overvågning og kontrol, og der gives flere penge til militarisering, politi og terrorlovgivning. Danmark skaber flygtninge, men afviser at tage ansvar.

Trusler og fjendebilleder bygges omhyggeligt op, for ingen går i krig uden en fjende. Terrorgrupper som Islamisk Stat er blevet støttet og fremmet af vores allierede, nu har de fået rollen som en 'nyttig fjende', hvor bekæmpelsen af dem åbner for at kunne føre krige mod suveræne stater, ikke mindst Syrien.

Rusland fremstilles som en truende fare. Trods Rusland stormagtsinteresser, er der intet der tyder på, at landet har styrke til at true Vesten. Aggressionen kommer aktuelt fra NATO, USA og dets allierede, og den sættes ind globalt.

Som medlem af NATO gøres vi til aktiv deltager i en målrettet krigsophidselse. De nordiske lande er udpeget til at lægge land og befolkning til og presse Rusland – på fjendens 'nordflanke' - med en opmarch af våben og militære styrker. Store militærøvelser skal i 2017 træne en kommende krig på realistisk vis gennem **øvelsen 'Aurora 17'**, der vil centrere sig om Göteborg, Stockholm og Gotland. Den skal øve en situation med et 'pludseligt angreb fra fjenden' (Rusland). 16.000 svenske soldater plus NATO-tropper, fly og skibe deltager. Dette er en øvelse, men er i virkeligheden en form for trussel, der skal demonstrere NATOs opmarch i Norden og de nordiske landes 'krigsvillighed'.

Sæt freden på dagsordenen

Fredsfolk i Sverige og Finland modsætter sig NATO's forsøg på at drage deres lande ind under NATO og ind under alliansens krigsstrategi.

Et medlemskab vil sætte Sverige og Finland i åben modsætning til nabolandet Rusland og skabe en sprængfarlig situation. Ligesom det er tilfældet for Danmark, hvis de danske fregatter bliver indrulleret i NATOs missilskjold.

På Fredsfestival Aarhus 2016 vil vi høre nyt fra svenske fredsfolk, der vil være oplæg om situationen her hjemme og i aktuelle brændpunkter – og debat.

Lad os mødes og diskutere hele dette set-up af krig og farlige konfrontationer. Hvad kan vi gøre? Hvilke initiativer skal vi tage? Hvad er erfaringerne?